



Inskriptionstal

Ida Julin, styrelseordförande ASK

Ärade rektor, personal, inbjudna gäster, studerande och vänner. Då jag inledde mina studier på Arcada, trodde jag aldrig att jag skulle stå framför er idag och framföra denna hälsning. Och jag trodde definitivt inte att rollen jag skulle ha under denna fest var ordförande för studerandekåren.

Arcada studerandekår - ASK finns överallt på vårt campus. Tutorerna väljs och skolas av oss, de fina kalendrarna ni fått är designade av vår personal och t.ex. den nyinstallerade Starbucks-stationen är här för att vi i ASKs styrelse kände att studerande förtjänade något nytt och spännande till sin vardag. Inte för att nämna Cor-huset var ni är välkomna att vistas under vardagarna och under våra kvällsevenemang, som t.ex. idag då vi samlas för en förfest innan vi åker iväg på Kick Off party.

Min karriär här på skolan, och som studerandeaktiv, börjar vara rätt så lång. Jag inledde mina studier på hösten 2011 på linjen producentskap för Film & TV och blev i slutet av mitt första år antagen som ASK tutor. År 2013 inledde jag mitt första år som styrelsemedlem för studerandekåren med titeln "tutoransvarig". Att jag sökte mig till en ledarskapsroll var kanske inte så överraskande men att denna roll fanns inom en styrelse var verkligen otippat. Livet som styrelsemedlem rullade på fram till december 2013 då mitt mandat tog slut. Det tog mig ca en månad efter det att inleda mitt nästa äventyr: att flytta till Irland för studentutbyte. Jag studerade radio och sociala medier, ämnen jag var intresserad av men som min utbildning på Arcada inte kunde erbjuda just då. Under mitt utbyte lärde jag mycket om mig själv och jag kom hem, utan tvekan, som en annan person som hade nya tankar och drömmar om framtiden.

Hösten 2014, var jag tillbaka på Arcada och skulle inleda mitt sista år på skolan. Men då hände något som jag aldrig tänkt mig. Jani Räisänen, dåvarande ASKs ordförande och årets fullmäktigeordförande, frågade mig om jag ville ställa upp i styrelsen för det kommande året. Om valen av ordförandekandidater var få eller om han insett att jag är extremt envis, något som en ordförande ibland behöver vara, får ni fråga honom. Han fick dock fråga mig flera gånger att ställa upp innan jag seriöst började tänka på saken. Faktumet är att mitt beslut tog tre månader att göra, under vilken tid jag fortsatte med mina studier, rådgav mina efterträdare som styrelsealumn samt var toastmaster på studerandekårens årsfest, en fest var jag även tilldelades stipendium samt medlemskap i Arcadas alumniakademi.

The decision to become the chairperson of the board for Arcada Student Union - ASK is, without a doubt, one of the most terrifying decisions I've ever made. But it is also one of the most rewarding ones. This job has allowed me to meet so many new people from all over the world. I've met these people here, at our campus, and I've also met them at various events and seminars all over Finland. I've worked on issues that don't just affect our school but everyone in this country, if not even internationally. The fact that I, as a young adult, get to work on these matters, on a daily bases, while remaining a student is, in lack of better words, epic.





And like I said, it is scary, but at the same time it is so amazing to think about all the new memories and friends that I will walk away with once this year is over. For example, my board, a bunch of people I would, most likely, not even had a conversation with if it wasn't for this shared experience. For better or for worse, we will always have this year in common and I am so grateful that you guys have been putting up with my ramblings and ideas so far. You work alongside me and I feel like we've become a team that supports each other, and offer hugs and drinks when needed.

"Stay curious", that's the slogan our school goes by. The meaning, by my own little definition, is that they want us to face every day with curiosity so that we dare to take risks and thereby learn new things both in school and out in the real world. And I've certainly lived by this slogan during my time here. Because if I had not been curious I would never have applied for the program I study, I would never have become a tutor, gone on exchange or sat on the board of the student union. So I guess I am a huge fan of our slogan. It certainly has inspired me to do a lot more than just go to my classes.

"Curiosity killed the cat" is a famous proverb, used to warn of dangers that occur when unnecessary investigations and adventures are done. Well, I don't think anyone who spends time at our campus thinks that this saying is accurate. After all, if we can't be curious, we can't learn. If we can't learn, we can't evolve. And if we can't evolve...what are we here for?

Being curious, learning new things and taking risks allows us to go on an emotional thrill ride. I'm sure all of you can think of a time or two where you've been curious enough to take a risk and the outcome has either been fantastic or absolutely heartbreaking. Either way, you felt something, you learned and you evolved into the person you are today.

Which, to sum things up, I think is our main reason to be here. Getting a degree within a field of our choice is certainly important but what we also get from this school is a degree in life. Most of us come here when we are under twenty and we don't know what it means to be a grown up. But being here, learning about our field of study and who we are as a person is something that will take us into the future and eventually mold us into the adults we have the potential to become.

Att växa upp är inte lätt, det innebär att göra misstag, att testa sig emotionellt och att jobba hårt för att finna vad gör just dig lycklig. Men hur underbart är det inte att vi har ett campus var vi kan göra det tillsammans? Vi får växa upp till smarta personer bland vänner och människor som inspirerar oss. Och det är vad jag hoppas att ni alla bär med er när ni inleder era studier för detta läsår.

Be curious, take risks, live life to the fullest and leave your apartment everyday with the mindset that staying curious won't kill the cat, but instead will make the cat smarter, stronger, bolder and in the end the best version of itself.
I'll see you tonight at the Kick Off party.

Thank you. Tack.

